



KEK PAPA

MIRTHE DIEMEL INTERVIEWT VADERS

EDWIN OTTO (42) IS GETROUWD MET MIRJAM EN VADER VAN LUCAS (10) EN FLORIS (8) “Ik was nooit zo’n fanatieke reiziger, ging altijd met vrienden naar Spanje en lag dan een week op het strand. Mijn vrouw nam me twintig jaar geleden voor het eerst mee naar de bergen in Zwitserland. Ik vond het geweldig, al die prachtige vergezichten. Vanaf toen gingen we samen zo’n zes keer per jaar op vakantie in de natuur: wandelen in de zomer, skiën in de winter en een paar minitrips tussendoor. Dat bleef zo toen we kinderen kregen, al stonden we dan wel op een camping die van alle gemakken was voorzien.

Ook al gingen we als gezin best vaak weg, het reizen bleef kriebelen. Ik wilde niet alleen maar wandelen in de Alpen, maar ook huttentochten maken in Canada en fietsen in Botswana. Mirjam werd knettergek van mijn reisdrift. Op een gegeven moment las ik over een cursus reisjournalistiek. Als ik over mijn reizen zou schrijven, kon ik vaker in mijn eentje gaan. Dat vond Mirjam wel een goed idee – ze was allang blij dat ik mijn ei kwijt kon zonder dat ons familiebudget erdoorheen ging. Nu schrijf ik reisverhalen op mijn blog *Vaders op reis* en reis ik gratis. In het begin ging ik maximaal vier dagen weg, anders miste ik de kinderen te veel. Nu ze ouder zijn, maak ik langere tripjes en ben ik gemiddeld een week per maand op reis. Lucas en Floris kijken weleens beteuterd als ik mijn koffers pak. ‘Ga je nou alweer weg’, zeggen ze dan. Als ik uitleg dat dit mijn hobby is, snappen ze het wel. Bovendien bel ik ze iedere dag en zijn ze hartstikke enthousiast als ik thuiskom – dan vragen ze of ik nog wilde dieren ben tegengekomen en willen ze mijn foto’s zien.

Wat mijn vrouw ervan vindt, vragen mensen me als ik de zoveelste trip heb gepland. Gelukkig ziet Mirjam hoeveel energie ik van reizen krijg en heeft ze me nooit gevraagd om te kiezen tussen mijn gezin en mijn hobby. Ik merk wel dat ze het logistiek vervelend vindt als ik op haar werkdagen weg ben, dus daar plan ik omheen. Vorig jaar maakte ik een wandeltocht door Amerika en had ik geen bereik. Dat vond ik heftig. Niet alleen omdat ik niet wist hoe het thuis ging, ook omdat ik een van mijn mooiste reizen maakte en die ervaring met niemand kon delen. Toen ik na vier dagen een streepje op mijn telefoon zag, wist ik niet hoe snel ik mijn vrouw moest bellen. Wat dat betreft blijven de reizen met mijn gezin toch het allerfijnst.” □

achtergrondfoto | ISTOCK

EDWIN

*‘Ga je nou alweer weg,
zeggen ze soms beteuterd’*